

## NIEUWSBRIEF...NIEUWSBRIEF...NIEUWSBRIEF...NIEUWSBRIEF...NIEUWS !!!

Juni 2011

Beste ouders/verzorgers,

Nadat u op vrijdag na de verhuizing de school hebt kunnen bekijken zijn er nog heel veel festiviteiten geweest. In deze nieuwsbrief wil ik u daarover een en ander vertellen. Het was ontzettend leuk dat zo veel ouders er waren om de school te bekijken. We kregen ook heel erg veel positieve opmerkingen over hoe alles eruit zag en de nieuwe mogelijkheden die het gebouw geeft.

Het was trouwens verbazingwekkend zo snel als de leerlingen gewend waren aan de nieuwe school. Ze hadden vrij snel hun draai gevonden. Natuurlijk zijn er dingen die volgens de leerlingen anders kunnen en waar we met elkaar over nadenken of het zo het meest handige is. Maar daar moet je eerst het gebouw goed voor leren kennen. En daar zijn we nu hard mee bezig.

Een week later waren oud-leerlingen en oud-personeel uitgenodigd voor de Back-2-school avond. Heel veel maakten hier gebruik van. Het werd een gezellige drukte waarbij veel herinneringen werden opgehaald. En natuurlijk was daar Nico bij aanwezig die met zijn muziek en liedjes iedereen op de dansvloer kreeg.



Woensdag 22 juni was het moment van de officiële opening waarbij directies van de scholen in Lelystad, het bestuur, mensen vanuit de gemeente die betrokken waren bij de bouw en alle aannemers en architecten aanwezig waren. De wethouder dhr. Willem de Jager deed de opening door twee kunstwerken te onthullen.

Het eerste was het gedicht dat de leerlingen met de stadsdichter Petanak hebben gemaakt voor het slaan van de eerste paal. Het gedicht is op een glasplaat gezet.

Met kunstenaar Corine van Boxtel hebben de leerlingen een mozaïek gemaakt van zeven sterren. Ook deze zijn op een plaat bevestigd, dat was het tweede kunstwerk.

Beide kunstwerken: de sterren en het gedicht krijgen straks een mooie plaats in het atrium, zodat het goed zichtbaar is voor iedereen die de school binnenkomt. Natuurlijk waren er een aantal toespraken en een lied over de nieuwe school dat Romano, met zijn koortje voor iedereen heeft gezongen. Daarna kon iedereen de school bekijken. Het hapje en drankje werd verzorgd door leerlingen van de Steiger en de Zevenster. Het was een mooie en gezellige bijeenkomst.



Een dag later was er de woon-, werk- en vrijetijdmarkt. Veel organisaties zoals zorgboerderijen, sociale werkplaats, jobcoach-organisaties, Triade, 's Heerenloo en MEE, hadden informatiestands opgebouwd waar iedereen de vragen kon stellen. Niet alleen ouders, maar ook leerlingen van het vso bezochten deze markt.



En dan hebben we nog één groot feest, op 8 juli. Dan is er een feestdag voor de leerlingen in verband met de opening van de nieuwe school. Zij krijgen hiervoor allemaal een uitnodiging mee naar huis. De commissie heeft een prachtig programma in elkaar gezet, maar daar vertel ik nu niets over, want dat is een grote verrassing.