

Vlammende opening De Strijene



Jeroen van der Lee toont de kunst van het vuurspuwen, tijdens de officiële opening van basisschool De Strijene, gistermiddag in Oosterhout. Van der Lee is oudleerling van de vrije school.

Wethouder Carla Bode was present om de openingshandeling te verrichten. Zij had de taak het lint door te knippen dat door de kinderen van de school is gemaakt. De Strijene was een kwarteeuw gehuisvest aan de Brabantlaan. Het oude gebouw werd te klein waardoor het noodzakelijk was om te verhuizen naar de Ganzendonk.

Juffieschool èn De Strijene geopend



René (links) en Vince. Hardcore vergadertijgers hielden het wel vol. Het fraaie naambord.

Met het weghalen van een regenboogvlag onthulde wethouder Bode de naam van de Vrije School: De Strijene. Heel symbolisch, want tot voor een jaar geleden heette dat gebouw in Dommelbergen nog De Regenboog. Na heel veel verbouwen kreeg de Vrije School toch wel het mooiste schoolgebouw van Oosterhout: De Strijene. En nee, het zijn niet zoals in een andere krant stond (boomplantdag) twee scholen.

Wethouder Bode en Onderwijs. 'Da's een contradictio in terminis', zou Wijers daarover zeggen. Toch heeft wethouder Bode onderwijs in haar portefeuille en dus (...) zal ze vast op de Vrije School hebben gezeten, want daar leer je heel leuk toneelspelen.

PLEIN

Gelukkig kwamen wij net op tijd, na afloop van de meeste toespraken dus. Want wie kan er nou

beter vertellen of de verhuizing van Slotjes-midden naar de Sterrenbuurt een succes is dan de leerlingen? René Broos en Vince Berm zitten in een lokaal naar het smartbord te kijken waarop foto's worden geprojecteerd van de verbouwing. "We moeten veel te veel stilzitten vanmiddag", zeggen ze. En dat klopte wel, want een hele serie sprekers had zich gemeld. Zoiets hou je alleen maar vol als je gewend bent om alleen te vergaderen, zoals clus-

terdirecteuren en ambtenaren. "Ik zit in de tweede havo van het Mencia in Breda", aldus René. "En het gaat best goed. Ik had op mijn laatste rapport maar een onvoldoende: Voor tekenen." En laten wij nou denken dat je dat op de Vrije School ook al zo leuk leert, net als toneelspelen. "Ben het vergeten", zegt ie. En de school? "Het gebouw is veel mooier, maar het plein daar was leuker", zegt Vince, die nu in groep acht zit.

In een ander lokaal zitten Roos van der Burg en Indy Ouwering. "Wij vinden de speelplaats aan de Brabantlaan veel leuker, met al die hoge bomen en zo. Maar die smartbord is wel leuk." Thuis hebben ze allemaal wel een computer. "Ja, en dan chatten we de hele tijd via Hyves, het liefst met de hele klas."



DOORSNEE

De juffrouwen worden er aangesproken met juffie, de meester gewoon met meester. En verder is er niks bijzonders aan de hand. Want de een moppert over de 'wereldvreemde' aansluiting die leerlingen hebben zodra ze het reguliere voortgezet onderwijs in stappen, de ander juicht



'omdat vrije schoolleerlingen het beter doen dan leerlingen die van reguliere basisscholen af komen'. Het is gewoon een kwestie van smaak. De Strijene telt zo'n 175 leerlingen en groeit; daaruit zou je gerust af kunnen leiden dat de school het in elk geval prima doet. "Het moet gewoon bij je kind passen", aldus een van de moeders. "Wij hebben er twee hier en een zat op de 'gewone' basisschool. Dat wou mijn man. Hij zei: Ik ben al niet doorsnee en laat hem nou maar gewoon doen. Hahahahaha."

En toen was daar eindelijk de borrel, opgeleukt door Trio Vals Sentiment (Frans Brekelmans, Maartje Ongerling en Toon Oomen) en lekker hapjes. Buiten krioelde het van de spelende kinderen op de reuzenmolshopen. Misschien zou de nieuwe lijfspreuk van de school kunnen luiden: 'Vrij zijn? Dat is toch ook vrij hebben!' evr

29 JUNI T/M
OOSTERHOUT
WWW.OOSTERHOUT.NL